



“Poortugaal krijgt zijn kasteel terug”

Eeuwenlang was het een imposante verschijning in Poortugaal: kasteel Valckesteyn. Fraaie tekeningen uit voorbije eeuwen laten zien hoe het prachtige kasteel vanaf zijn locatie aan de Slotsedijk, hoek Slot Valkensteinsedijk zijn omgeving domineerde.

Het kasteel Valckesteyn is rond 1310 gebouwd. In oude documenten wordt het kasteel als volgt omschreven: “Het vanouds vermaarde huis en slot Valckesteyn, gelegen tussen de gemeenten Rhooen en Poortugaal, een half uur van Rotterdam en driekwart uur van Schiedam, bestaande uit ruime zalen en andere ruime beneden en bovenkamers, meest gestukadoord en behangen, grote keuken en andere voorzieningen, alsmede een fraaie

hermitage (klooster voor 1 broeder of zuster) en een Chinese koepel. Voorts een moestuin en welbeplante boomgaarden, sparren- en andere bossen en een visrijke vijver rondom het huis”. met “welaangelegde en goedbeplante bossen, waaronder zware iepen- en eikenbomen, grote vruchtbare moestuin met ananas- en perzikenkassen alsmede twee rijkelijk vruchtdragende boomgaarden.”





Help mee!

De stichting voelt zich gesterkt door de vele steunbetuigingen en waardeert de hulp die zij van diverse betrokkenen en instanties ontvangt. De Stichting wil graag in contact komen met mensen die mee willen helpen om slot Valckesteyn weer zichtbaar te maken op de oorspronkelijke, historische locatie in Poortugaal.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de stichting: Plonie5@xs4all.nl.

Voor meer informatie: www.landmarkvalckesteyn.nl

STICHTING LANDMARK KASTEEL VALCKESTEYN





Delen van de slotgracht en de oprijlaan zijn nog steeds zichtbaar, terwijl onder de grond de fundamenten bewaard zijn gebleven van de eens zo fiere muren en torens. Deze fundamenten zijn aan de hand van opgravingen in de jaren zeventig goed in kaart gebracht. Daarna is alles weer onder de grond verdwenen. Wie dit allemaal niet weet, gaat dus zomaar aan een belangrijke plek voorbij. Want behalve de namen van omliggende dijken en straten, herinnert niets meer aan het ooit zo vermaarde kasteel Valckestejn.

Wij willen dat daar verandering in komt. De Stichting Landmark Kasteel Valckestejn zet zich samen met veel enthousiaste vrijwilligers in om een tastbare herinnering te realiseren op dezelfde plek waar ooit het kasteel stond. Wij streven naar het plaatsen van een zogenaamde landmark: een kunstwerk dat de contouren van het kasteel laat zien en het daardoor weer terug in het landschap plaatst. Op andere plekken in Nederland zijn dit soort "landmarks" al succesvol toegepast, zoals in het Friese Bears (Uniastaete). Op die manier brengen we kasteel Valckestejn weer tot leven. Ook willen we in kaart brengen wat er aan materiaal uit en over het kasteel bewaard is gebleven.





Kasteel Valckesteyn heeft een belangrijke rol gespeeld in de roemruchte periode van de "Hoekse en Kabeljauwse twisten". In die tijd heeft het onder meer als gevangenis gefungeerd.

Helaas is het kasteel ten prooi gevallen aan de sloopwoede van de negentiende eeuw. In 1827 werd het slot afgebroken. Inwoners van Poortugaal, Rhoon en omstreken kochten de oude stenen en bouwden er schuren en delen

van boerderijen van. In 1828 was Valckesteyn verdwenen. Maar de plek waar het ooit gestaan heeft, is bewaard gebleven.

